

UDDEBOBLADET



Vi startar Bygdeträffar!

För att skapa ett forum där vi boende i Uddebo kan mötas och hitta samarbeten börjar vi med Bygdeträffar under året. 4 träffar är planerade med det första mötet 19 mars där alla är välkomna, speciellt du som är aktiv i någon av våra föreningar eller initiativ.

Perfekta tillfällen att lyfta sådant som angår byn och kan vara med i nästa UddeboBladet.

I årets första nummer lyfter vi ett tema som historiskt varit väldigt viktigt i byn, nämligen idrott och sport. Och så är även datum bestämt för årets Festivalen, det blir under nationaldagshelgen så vi kan utöka till 4 dagar i år! Alla är välkomna att

arrangera något under denna helg så samlar vi ihop ett gemensamt program. Nästa nummer kommer bli ett inför Festivalen special!

RELOKAL

Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst öppnar inom kort upp en replokal i Väveriet, Kilavägen 11! Invigningen kommer att genomföras under Uddebofestivalen 2019, men band/musiker/allkonstnärer kan redan nu höra sig till Johanna Lillvik som är kontaktperson för replokalen om de är intresserade av att börja! Alla är välkomna oavsett stil eller bakgrund! Skriv till johanna.lillvik@studieframjandet.se eller ring 0766-104010 för mer information.

Där Uddebos sporter vävs samman

En glad och förväntansfull stämning råder i den gamla fabrikslokalen. Små bollar slås hit och dit med träffsäkra slag. Det är dags för pingismatch! Uddebo Nättroll möter Grimsås Smashkillers.

Ett av "nättrollen", Claes Blixt, uppger att de laddat länge inför detta.

- Varje vecka har vi tränat hårt och så har vi såklart stretchat massor, säger han med glimten i ögat.



Väveriet har fyllts med liv och det är mycket tack vare alla sporter som utövas här. Förutom pingis så rymmer lokalerna alltifrån bågskytte till skateboard. Kalle Magnusson, delägare av Väveriet, tycker att det

känns väldigt kul att så många sporter hittat hit.

- Vi har planer på att använda ett av våra större rum till att samla alla Väveriets sporter, berättar Kalle. Denna lokal skulle i så fall även ha utrymme för bland annat klättring och parkour. Tanken är att varje sport har en egen förening med egen medlemsavgift, men att föreningarna tillsammans delar på hyran.

Att vara aktiv och delta i sporter är som bekant också väldigt bra för hälsan. Förutom att det är nyttigt för kroppen så fungerar även hjärnkontoret bättre om man rör på sig, i alla fall om man ska tro lagkamraterna Oskar Kullingsjö och Claes Blixt. - Pingis gör absolut att man blir smartare, menar de. Vi har höjt vårt IQ allihop!

Det finns många fördelar med sportande, och ett ökat urval i Väveriet ökar chanserna för att hitta en passande sport. Varje person väljer sin egen ambitionsnivå, men för att bli riktigt bra på något har Kalle Magnusson ett tips:

- Ha kul och gör det mycket!
I Väveriet finns alla förutsättningar för just detta.



Uddebo Nättroll förlorade matchen mot Grimsås, men med lite övning kanske det blir andra bollar nästa gång. Om inte annat så har nättrollen haft en riktigt kul kväll, och fler roliga saker lär det bli i detta spännande väveri!

Text & Bild: Clara Larsson

Fotbollen i Uddebo

Nu är det snart 15 år sedan sen Uddebo hade sina sista seriematcher. Men att göra ett temanummer om sport och inte skriva om fotbollen i Uddebo vore väldigt märkligt.

För ganska exakt 100 år sedan, någon gång under 1920-talet, började ungdomarna i Uddebo att utöva den relativt nya sporten fotboll.

I en någorlunda organiserad "Uddeboserie" ingick lag som Kila, Klev, Butiken och Bostaden. Vilket lag man tillhörde berodde naturligtvis på var i samhället man bodde. Matcherna spelades på Lövåsen strax utanför byn, var ofta stenhårda och inte sällan slutade de i handgemäng.



Snart skulle ungdomarna dock få samsas i ett och samma lag. 1928 bildades Uddebo Golf och en åkerplätt strax bakom väveriet iordningställdes till Uddebo Idrottsplats (kallats ofta Uddebo IP eller bara IP). "Are-

nan" stod klar att tas i bruk 1932 och förutom ett eget fotbollslag i seriespel kunde Uddeboborna utöva såväl friidrott som minigolf på den nya idrottsplatsen.

Fotbollen kom snart att bli den största idrotten i samhället och under nästan 75 års tid kunde Uddebo Golf ståta med ett eget lag i seriespel. Storhetstiden var på 1940-talet då Golf i seriefinalen mot Skene IF 1942 var ett självmål från avancemang till dåtidens division III. (På den tiden då division III var landets tredje division och division IV var landets fjärde).

Vi den här tiden fanns såväl A-lag som B-lag och juniorlag. Under några år i slutet av 1970-talet hade Uddebo även ett damlag i seriespel.

Sedan mitten av 80-talet och framåt fick föreningen vissa år kämpa hårt för att hålla igång ett lag i seriespel. Det gick (bortsett 2004) ända fram till hösten 2006, då Uddebo Golf senast hade ett eget lag i seriespel. Sista seriematchen på Uddebo IP torde ha spelats söndagen den 1 oktober 2006 då Södra Ving vann med 6-3. Uddebo lyckades dock undvika sistaplatsen.

Det spelas fortfarande fotboll på planen om somrarna även om den vuxit igen sen sina glansdagar.

Tennis

1969 byggde Fritz Bergman en tennisbana på sin tomt vid Furuhäll. Det skulle bli början på en 25-årig tennishausse i Uddebo och en tennispark som få andra byar i landet kunde (kan) visa upp.

Det var på Fritz initiativ som det samma år anordnades ett möte för tennisintresserade i Uddebo. Mötet ledde till bildandet av Uddebo TK, och redan året därpå deltog klubben i seriespel. Fram tills 1986 spelade klubben i Västgötaserien, och i laget ingick förutom Fritz, även namn som Staffan Kulneff, Jörgen Svenningsson, Sten Jörneberg och Roger Edberg m.fl. Detta lockade en ny generation spelare till tennisbanan.



Under mitten av 80-talet kunde det vissa dagar vara uppemot 20 personer i trädgården vid Furuhäll, från 8 år och uppåt. Under skollov och helger ofta från tidig morgon till sen kväll. Tennisplanen i Uddebo uppläts dessutom gratis till byns ungdomar och Uddebo TK:s medlemmar - till skillnad från banorna i Tranemo och Svenljunga där det togs ut hyra per timma. Detta, bland mycket annat, gjorde att spelare från närliggande orter valde Uddebo när det skulle spelas tennis.

Snart var också en ny generation yngre redo att ta vid seriespelet där de äldre slutat. 1990-95 hade Uddebo TK hela tre lag i seriespel. A-, B- och juniorlag. Det var också då som ideén om en grästennisbana föddes. På "åkerplätten" bredvid asfaltsbanan skulle den anläggas. En av de allra första (kanske den första) i Sverige.

Intresset bland ungdomarna var naturligtvis överväldigande (detta var på den tiden Mats Wilander och Stefan Edberg rönt stora framgångar på världens tennisbanor) och det blev många timmars stenplockning för Uddebos yngre innan gräsplanen, med för ändamålet hitsända

gräsfrön från England, stod klar säsongen 1990. Nu kunde Uddebo som enda förening i västra Sverige stoltsera med såväl asfalt- som gräsplan.



Om intresset var stort tidigare nådde det sin kulmen ett par år in på 1990-talet. Vissa säsonger arrangerades det uppemot 4-5 turneringar, såväl singel som dubbel, från april till september. Vissa turneringar lockade uppemot 25

deltagare och den mest ärofyllda var naturligtvis Uddebo Open. Dåtidens enda svenska klubbmästerskap på gräs. Tyvärr avtog intresset efter säsongen 1995 då flera av klubbens medlemmar flyttade från orten och sedan dess är Uddebo TK en vilande förening.

De senaste åren har tennisspelet upptagits igen och det har ordnats både Uddebo Open och Uddebo Classic (där man bara fick lov att spela med äldre träacket).

Till sommaren blir det återigen tennis på de båda planerna.

Ishockey

Något ishockeylag har Uddebo aldrig kunnat skryta med. Byns isbanor har dock varit av stor betydelse under årens lopp.

Den allra första isbanan anlades i början av 1960-talet. Då låg den vid bron över Assman utmed Kalsebovägen.



Efter bara något år, omkring 1965, flyttades isbanan cirka 500 meter. Fortfarande utmed Kalsebovägen men på andra sidan Assman, nedanför gamla järnvägsstationen. Där iordningställdes såväl omklädningshytt som pumphus och med tiden även elbelysning.

Till en början var det Uddebo Golf som ansvarade för att isbanan blev spolad vintertid, och så länge byns brandkår var aktiv spolades isen med hjälp av brandbil och brandslangar.

Det var dock inte alltid som detta sköttes klanderfritt och i mitten av 80-talet tog Olof Bergmann över ansvaret för att Uddeboborna fick is att åka på de vintrar vädret tillät.

Via den tidens telefonkedjor samlades intresserade vid isbanan inom någon timma. Arbetsschema gjordes upp och såväl ung som gammal hjälpte till. Pump och slangar hämtades från Uddebo IP där dessa sommartid fick tjäna som bevattningsanläggning åt fotbollsplanen och vintertid således till spolning av isbanan. Ofta spolade man i par om 2 eller 3 personer, dygnet runt under några dagar, och när isen väl var klar strömmade människor till från "när och fjärran".

Soliga, kalla vinterdagar var det ibland uppemot 60-70 personer som trängdes på isbanan, eller satt vid brasan strax intill. Kvällstid, i strålkastarnas sken, hände det ofta att det spelades hockey-bockeymatcher, och förhoppningsvis fungerade alla 6 strålkastare.

Lagen delades upp i "Solsidan" och "Skuggsidan". Det där med "rätt sida" var inte helt oviktigt och en viss prestige låg i dessa kamper. Kom man utifrån fick man ofta tillhöra det av lagen man hade mest tillhörighet till. Bodde man i Tranemo och hade släkt på "Solsidan"; en syster, bror eller kusin exempelvis, så hamnade man helt sonika i "Solsidans" lag. Kanske var man född i Kila, men utflyttad – då hamnade man automatiskt i "Skuggsidans" lag. Här kunde laget bestå av en 6-åring lika väl som en 55-åring – och visst hände det ibland att fighterna urartade, även om det oftast var kärvännliga tillställningar.

I slutet av 90-talet avtog intresset. Pumphus, omklädningsrum och belysning förföll och isbanan växte så sakteliga igen.



Nu är det säkert 20 år sedan isbanan senast var spolad och numer spolar Olof istället tennisbanan varje år för byns skirdskorsugna.

Fotboll, tennis och ishockey

Text: Joakim Olsson

Foto: Caroline Bergmann och Uddebo – från jordbruksbygd till industrisamhälle

Källa: Uddebo – från jordbruksbygd till industrisamhälle

BYBASTUN

Den gamla tvättstugan vid ån hittades i ett mycket förfallet skick när några bybor bestämde sig för att rusta upp den till en gemensam bybastun.

Många timmar och spik senare stod den klar våren 2012 och invigdes med bastukorv och bubbel. Bastun har blivit en viktig del av det sociala livet i byn och används flera gånger i veckan. Spången ut till ån byggdes efter några år och gjorde det lättare att ta sig ett dopp i ån.

När Thom Karlander flyttade in i byn förra året fick bastun lite ny uppmärksamhet. Thom är nämligen med i svenska bastuakademien och de finns för att främja god bastukultur. Thom menar att Uddebos bybastu verkligen har ett fint läge och är en uppskattad plats av många men att den är stort behov av upprustning.

- Den har använts flitigt under åren, och det sliter på både trä och kamin, säger han. Thom vill till bastuns ära därför ordna en stödfest för Bybastun den 16 mars från kl 17. Till den kan man donera ved, byggmaterial eller annat som kan komma till nytta vid renoveringen. Thom ser fram emot många fina bastukvällar framöver.



Schack

I år är det 90 år sen en grupp unga arbetare på Uddebo Väveri bildade en schackklubb. Uddebo Schackklubb lever än, även om det är många år sen schackkvällarna flyttade från Uddebo Fritidsgård till Tranemo.

En av grundarna till klubben var Göran Svenningsson, vars son Jörgen Svenningsson fortfarande är aktiv. Jörgen började som liten pojke och har nu spelat schack i ca 60 år!



Ingvar Stark spelar ett parti mot Jörgen Svenningsson 1963. Båda är fortfarande aktiva

Han var också framstående i korrespondensschack och blev tvåa i EM och utnämnd till internationell mästare. Jörgen lärde sig t o m ryska för att kunna läsa ryska schackböcker! Han är den ende i den nuvarande schackklubben som är född i Uddebo och Hans Pahlen är den ende spelaren som nu bor i Uddebo, men namnet, nej det ska inte ändras! Det har alltid varit populärt att vara med i Uddebo Schackklubb, både förr och nu. Idag kommer spelare från t ex Borås och Gislaved till schacket på torsdagskvällarna.

Förra året blev klubben trea i Allsvenskan div 2 i västsverige. Men inte är det riktigt som förr säger

Ingvar Stark som varit med i klubben sen 1963.

- Då hade vi både A- och B-lag, nu kan det ibland vara knepigt att få ihop ett, säger han. Och ungdomar är det svårt att få med. De tycker nog det tar för lång tid att spela schack, tror Ingvar.

Men varför inte prova på denna sport för hjärnan? Klubben välkomnar nya spelare med öppna armar. Och 90-årsjubileet, hur ska det firas? -Det har vi inte bestämt än, säger Ingvar Stark, men det borde förstås bli i bygdegården i Uddebo, där allt-inn började.

Text: Marita Pahlén

När sporten blev till ett opium åt folket.

Det blå TV-skärmarnas att atleter förvandlas till arbetande beiga gnetor.

Folk sittande timma efter timma för att märka att hela dagen blivit till en röd vallmodimma.

Arenornas fuskande hjältar gör allt för att penningar vinna medan man ser hur all spelglädje försvinna.

Där fanns publik som hoppa och skrek för sin nation olyckligtvis vad är deras enda motion

men då berättade fén att vinnarskalle och girighet vara vara samma gen.

När sportandet skulle kunna vara på skoj där tävlandet blev till en ploj.

Där man kunde åka kana i en isig snövit bana.

Sparka en fluorescerande orange boll till den lyckosamma gredelina noll.

Springa alldeles för fort som en brun förnimmad lort genom skogonadens sävliga port.

Då oförhappandes anfaller endorfinernas rus hängiven ser man tassemarkerna i ett nytt ljus medan man hör ett sällsamt grönt sus.

Heyokan Joe

Medverkande i redaktionen för Uddebobladet nr 20: Marita Pahlén, Clara Larsson, Caroline Bergmann, Joakim Olsson och Janne Kemi