

UDDEBOBLADET

Uddebo FestiDalen

Den 8-10 juni så planeras det en byfest som vi kallar Uddebo FestiDalen. Det är en helg för byn, av byn med öppenhet att bjuda in andra. Alla som vill öppna upp sitt hem, en offentlig lokal eller röra sig/ställa sig längs med en gata får göra det. Allt sker med hänsyn till omgivningen och grannar.

Du ansvarar själv för ditt arrangemang men blir en del i det gemensamma genom att vi samlar allt som pågår i ett program, så att det är lätt att hitta till de olika platserna vid rätt tider.

Festen kommer i sin helhet att vara gratis och tillgänglig för alla, men det står alla fritt att ta betalt för sin del eller söka pengar för att kunna bjuda in mer kostsamma akter.

Hittills är det Bygdegården, Gula Huset, Improtältet, Väveriet, Konst & Trummelurhuset och Konsums som har planerat aktiviteter men fler saker kommer säkerligen att dyka upp.

Välkommen att vara med och skapa en mysig fest i dalen!

Är du intresserad av att medverka kontakta caroline.bergmann@uddebo.se



Uddebobladet återuppstår lagom till påsk!

Efter att ha legat i träda i ett antal år återuppstår Uddebobladet med ny anda.

När nu platsutvecklingsprojektet satte igång såg vi möjligheten att på nytt lyfta fram och dela information, särskilt med tanke på det stora antal föreningar, aktörer och nya engagerade bybor som tillkommit de senaste åren.

Med Uddebobladet ser vi möjlighet att låta nya engagemang gro och samtidigt kunna väva samman det nya med det gamla.

Som kontrast till digitala forum och personliga möten vill vi ge er något mer att hålla i handen. En bit papper innehållande kärnfulla berättelser om vad som händer i byn.

Detta nummer har passande nog för årstiden temat odling.

Läs bl.a. om Ellen som driver andelsjordbruket och Tillsammansodlingen som är i full gång att planera säsongen.

Vi har också under våren fått möjlighet att ha Oskar Eriksson på besök i byn, som gör sitt examensarbete inom bildjournalistik på Mitthögskolan i Sundsvall. Oskar har i detta numret av Uddebobladet gjort ett personporträtt av Bo och Maj-Britt Oscarsson som bott i byn sedan 1950-talet.

Vi skickar också med en kontaktlista för de föreningar, initiativ och aktörer som finns här. Saknas något i den är du välkommen att höra av dig!

Nästa nummer planeras komma ut i slutet av maj. Vill du på något sätt delta i att göra Uddebobladet levande - prata med någon av oss eller skicka till bladet@uddebo.se

Vi ses i byn!

Medverkande i redaktionen för Uddebobladet nr 16:

Marita Pahlén, Karin Rehnström, Oskar Eriksson, Caroline Bergmann, Mauritz Tistelö och Janne Kemi



Bli andelsägare i Ellens odling

I källaren hemma hos Ellen Rönnblad på Ullasjögatan spirar små grönsaksplantor under lysrör. Purjolök och paprika t ex. På värmemattor står sålådor med nysådda tomatfrön. Ellen driver andelsjordbruket i Uddebo.

- Ett andelsjordbruk är ett sätt för producenter och konsumenter att dela på ansvaret, säger Ellen. Vi tar både riskerna och vinsterna tillsammans. Det är som att ha sin egen bonde. Hon erbjuder andelar, som de som vill ha grönsaker köper. Då får de en leverans färska, ekologiska och närodlade grönsaker varje vecka

under skördesäsong. Kunderna betalar under våren och kan köpa en andel som är lagom stor för hushållet. Det är tredje säsongen Ellen driver andelsjordbruket. Målsättningen är att fördubbla antalet andelsägare varje år så här i början. Leveranserna har hittills börjat veckan efter midsommar med färskpotatis, sallat, spenat och andra primörer. Planen är att förlänga säsongen både i början och slutet. I ett andelsjordbruk behöver inte kunderna hjälpa till med odlingen, men får gärna om de vill. Förutom åkern i närheten av Väveriet har Ellen flera växthus.

Just nu ägnar sig Ellen åt att planera, beställa fröer, förodla plantor och

sprida kunskap om andelsjordbruket. - Det gäller att planera odlingen så att allt inte blir färdigt samtidigt, säger Ellen.

I år ska hon sköta bevattning genom att pumpa upp vatten från Assman. Och hon tar gärna emot tips på var man får tag på stallgödsel i närheten.

Hon välkomnar fler Uddebo-bor och andra som vill vara med.

Det är bara att kontakta Ellen på 076-5757471 eller gå in på www.uddeboandelsjordbruk.com

Text: Marita Pahlen

Bild: Oskar Eriksson

Uddebo-info

Konstrundan i Kind och Gula Dagen 7-8 april

Under konstrundan öppnar konstnärer upp sina ateljéer. Gula huset håller öppet kl 10-17 båda dagarna. Förutom att titta på konst så kan du fika i caféet samt titta in i freeshoppen, loppisen och hantverksbutiken som har nyöppning för året.

Karameller och Lyckopiller 28 April i Gula Huset. En utställning av Inger & Katarina Asplén.

Uppdatering av www.uddebo.se

Boende och besökare har uttryckt ett behov av en uppdaterad hemsida. Janne och Gustav har jobbat på att förnya www.uddebo.se där ni nu kan hitta en kalender med arrangemang i byn. Där finns också kontaktlistan och övrig information i digital form.

Initiativ för nytt övergångsställe

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om ett nytt övergångsställe vid Bygdegården och Gula Huset. Ellinor Liljegren samlar även ihop namnunderskrifter för att stödja behovet.

Uddeboskolans start framskjuten

P.g.a. problem med detalj- och byggplaner skjuts starten av den fristående grundskolan fram. Skolan letar just nu efter nya lokallösningar och genomför under tiden bl.a. en studiecirkel i pedagogik under våren. För mer info besök www.uddeboskolan.se.

Visionsmöte för Matväven 10 april

Välkomna kl 10 till Matväven i Väveriet. Vi skapar ett kök, kafé, mötesplats, infrastruktur för livsmedelsproduktion, en kurslokal... Kom och dröm med oss.



Det bästa är gemenskapen!

Det är djup snö ute när tillsammansodlarna i Uddebo träffas för årets första planering. Chokladkakan på bordet är bakad med bondböner från förra årets skörd.

Runt bordet sitter den här dagen 14 personer som tillsammans odlar en jordbit på ett halvt hektar. De samarbetar med Studieförbundet och har

studiecirklar, vilket finansierar frön och utsäde. Det kostar inget att vara med i den gemensamma i odlingen, som är öppen för alla intresserade Uddebobor. Det man satsar är sitt arbete.

Runt bordet diskuteras hur scheman ska läggas upp för att odlarna ska kunna jobba tillsammans och det landar i att torsdageftermiddagar och söndagförmiddagar är bra tider.

- Vi borde också ha en traktorkurs,

så att alla kan köra, säger Elin Pettersson.

Potatis, lök, vitlök, pumpa, bondböner, grönkål och vitkål är det som odlades förra året. I år ska det utökas med fler kål- och löksorter. Kanske några bärbuskar. Det gäller att välja sådant som inte måste ha tillsyn hela tiden.

Skörden delas upp efter hur stor arbetsinsats man gör. Men potatisen får alla ta så mycket som de behöver av, det brukar bli gott om potatis.

- Det bästa med detta är gemenskapen, säger Ann-Marie Gustavsson.

- Och lyxen att få så mycket egenodlat, tycker Anna Höglund. Potatis och lök som räcker hela året!

- Jag ser fram emot att lära mej mycket, säger Linnea Larsson, som är ny medlem för i år.

Det finns plats för fler odlare i gemenskapen, om du är intresserad hör av dej till Elin Pettersson, 0739 – 916938 eller elinpetter@hotmail.com

Text och bild: Marita Pahlen.

Information om platsutvecklingsprojektet

Under 2017 startades projektet upp för Hållbara platser inom Västra Götalandsregionen (VGR).

I dagsläget finns 8 platser i regionen med, varav Uddebo är en. Sedan starten har mål och syfte blivit tydligare där processledarna är tänkta att stödja byns utveckling utifrån vad vi i byn vill.

Målet är att det i juni 2019 ska finnas en organisering och handlingsplan för fortsatt utveckling i byn, till exempel kan vi föreslå ett nytt kultursystem, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansmodellen BID eller något annat som vi tillsammans anser passar vår by bäst. Vi har också möjlighet att inom regionen inspirera andra orter i deras utveckling.

Processledarna Karin Rehnström och Janne Kemi utgår från de idéer och behov som framkom under bymötena som hölls i fjol och ger även stöd till enskilda föreningar, personer eller

aktörer, bl.a. genom öppna möten som hålls på fredagar.

De undersöker hur ett närmare samarbete med kommunen och regionen kan se ut och kommer genomföra en lokal-ekonomisk analys som kan visa på att andra icke-ekonomiska incitament i form av inköpsförening, ideella krafter, bytestjänster osv. kan bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Har du idéer, funderingar eller vill delta mer i projektet kan du gärna ta kontakt med Karin och Janne via karin@tankekoja.se. Kom gärna också på nästa fredagsmöte. Tid och plats meddelas i Facebook-gruppen.

Maritas odlingstips

Efter denna långa, snörika vinter kliar det i odlingsfingrarna.

Nu är det dags för beskärning och omplantering av pelargoner. Många sticklingar brukar det bli att dela med sej av.

Även andra krukväxter blir tack samma för lite ny jord.

Blommor till sommarens krukor, som t ex min favorit doftande blomstertobak, är det hög tid att så.

Tomatfrön för att driva upp plantor går fint att så nu. Gurkan och zucchinin får du vänta med lite till.

Det är också rätt tid att beskära fruktträd. Kan du inte själv finns hjälp att få i byn.

Byn lämnar de nog aldrig, Bo och Maj-Britt Oscarsson

För snart femtio år sedan byggde Bo och Maj-Britt Oscarsson sitt hus på Ekgatan i Uddebo. Villan har de flyttat ifrån – men byn lämnar de nog aldrig.
– Vi har upptäckt det underbara med naturen, säger Bo.



Utanför fönstret på Tvärgatan har ett gäng talgoxar och pilfinkar samlats för att luncha på den generösa fågelmaten. Inne i köket har det dukats fram kaffe och ett minst lika generöst fikabord. Bo och Maj-Britt Oscarsson hör till dem som bott här i byn längst. Redan i början av 50-talet bosatte sig Bo här i Uddebo. En by som under den tiden blomstrade med stabila industrier och ett gediget föreningsliv. Under en dans träffade han Maj-Britt som samma år som människan tog sina första steg på månen flyttade från Öxabäck till Uddebo för att få leva tillsammans med Bo.

Vad är det som håller er kvar?

– Det vi har gemensamt med de flesta som flyttat hit är nog att vi har upptäckt det underbara med naturen. Här behöver man varken trängas eller stressa. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta in till stan, säger Bo och Maj-Britt instämmer.

– Vi har aldrig övervägt att flytta härifrån. Här är alla så trevliga och man hejar på varandra – oavsett om man känner varandra eller inte. Det hör nog till landsbygden, säger hon.

Uddebo har genomgått många förändringar genom åren. Från att tidigare ha legat i centrum för en region med fokus på textilindustri fick byn dåligt rykte i samband med nedläggningar och sjunkande huspriser.

Hur upplevde ni detta?

– Det började gå sämre på väveriet redan på 60- och 70-talen. Det blev svårare att få jobb här i byn och det gjorde att många flyttade härifrån, säger Bo och fortsätter.

– Byns rykte var nog som sämst under 90-talet, i samband med att den sista matbutiken la ner. Men det är ingenting som vi märkt av speciellt mycket. Det skrevs om det i tidningarna och det gjorde nog att byns rykte blev ännu sämre.

Idag har utvecklingen vänt och inflyttningen till byn har ökat. Hur ser ni på det?

– Det är väldigt roligt att folk väljer att flytta hit. Även om de flesta är betydligt yngre än oss så är alla väldigt trevliga. Och det är många som håller på med odling och som är väldigt medvetna om hur de vill leva. Här får man vara som man vill, säger Maj-Britt.

Text och bild: Oskar Eriksson

POESI-FANTASI-VERKLIGHET - Uddebobladegets egen poesispalt

Skriv en dikt, publicera den här, gör en poetisk aktion på vägen till Tranemo, skriv ner den, hitta ett poem utanför Konsum, förvandla den till ett blått badkar.

”Ljudstycke VIII: Vinter: Spela in ljudet när en av dina vänner skryter. Gräv ner det i marken en dag när det snöar” Yoko Ono

Skapa ett Alter ego, låt det växa inuti en bit himmel, molnen i knäet, när våren kommer, gå förklädd till jag själv uppför Björkängsvägen med en sjö på huvudet.

”Sorg är kanske detsamma som att betrakta en tall i det heta vattnets ånga” Usami Gyomoku

En japansk delegation med tjugofem busschaufförer besöker Uddebo i början av maj och inviger den nya teater-scenen. Chaufförerna strejkade i fyra år. De får nu stanna bussen fem minuter under varje tur, gå ut ur bussen röra på sej dansa. Det kommer nu införas på buss 320 mellan Tranemo och Kinna.

“Västerländsk dans börjar med att fötterna är stadigt planterade i marken medan butoh börjar där dansaren förgäves försöker att hitta fötterna. “ Tatsumi Hijikata

Var med och fyll den här spalten med poesi på olika vis: poesi.uddebo@gmail.com // Mauritz Tistelö